

*En nybyggares hem i Silverhill, Ala. Fotografiet taget en eftermiddag i juli månad 1902.*

### **Brev från Miller, Ind.**

Kära Silverhill Nyheter,

Då nu åter den kalla årstiden inträder, kommer jag ofrivilligt att tänka på södern och den mycket angenäma resan, jag med min hustru hade nöjet företaga förliden vinter, då vi bland annat besökte det trevliga svenska samhället Silverhill.

Vi gjorde denna resa för att under den kalla årstiden här något se, hur det verkligen verkligen var i den så mycket beryktade södern och, för att pröva till det yttersta, fortsatte vi vår resa ända till Havana, Cuba, var vi var i några dagar i början av mars månad. Vi förnummo då, att det var för långt i söder, ty där var det alldeles för varmt vi såg där växa apelsiner, citroner, bananer, smultron och allehanda trädgårdsprodukter vilka var mogna – så detta är visserligen ett härligt land. Men för nordbon allt för varmt; däremot tyckte oss, att i Baldwin co., Ala, var klimat och vatten något alldeles utmärkt, så att då vi återkom från Cuba, stannade vi en hel månad nära Silverhill. Vi fann folket i södern mycket trevligt. Människorna synes verkligen leva ganska beskymmerlösa och är belåtna och glada. Utan tvivel blir Silverhill en särdeles trevlig koloni, eftersom det är endast skandinavier. – Och vi längtar att den tid snart är inne, då vi kan återvända dit för att bosätta oss där. – jag tror verkligen, att de som lida av katarr eller reumatism kunna aldrig finna något bättre eller hälsosammare plats på jorden.

Önskar Silverhill mycket framgång.

Er,

Chas F. Blank.

---

Herr Blank, som har köpt land och tre lotter i Silverhill, är en av våra mest framgångsrika svenska affärsmän. Man kan lita på, att han handlat enligt övertygelse, när han har köpt land i Silverhill.

RED

*A settler's home in Silverhill, AL. The photo taken one afternoon in July 1902.*

### **Letter from Miller, IN.**

Dear Silverhill News,

When now once again the cold season commences, I involuntarily think of the South and the very pleasant trip, I with my wife had the pleasure of undertake last winter, when we for example visited the nice Swedish society Silverhill.

We made this trip to, during the cold season here, see how it really was in the so notorious South and, to test to the utmost, we continued our journey all the way to Havana, Cuba, where we were in a few days in early March. We then perceived, that it was too far south, because it was just too hot, we saw growing oranges, lemons, bananas, woodland strawberry and all sorts of garden products which were ripe – so this is certainly a beautiful country. But for a northerner too hot; however, we found that in Baldwin co., AL, the climate and water were something quite excellent, so that when we came back from Cuba, we stayed a whole month near Silverhill. We found the people in the South to be very nice. The people really seem to live quite troubleless and are pleased and excited. Undoubtedly Silverhill becomes a particularly pleasant colony, as it there are only Scandinavians. – And we long for the time when we can soon return to settle there. – I truly believe that those who suffer from catarrh or rheumatism could never find a better or healthier place on earth.

Wishing Silverhill much success.

Yours,

Chas F. Blank.

---

Mr. Blank, who bought land and three plots in Silverhill, is one of our most successful Swedish businessmen. You can trust that he acted according to belief, when he bought land in Silverhill.

EDITOR