

Där svenskar slår sig ner, uppföres i allmänhet nätta och komfortabla boninghus. Man tror på att göra hemmet så trefligt som möjligt i alla hänseenden.

Men kyrkor och skolhus äro också bland de första att upprättas. Ett samhälle, der upplysning och gudsfruktan icke ställas främst i ledet, skulle icke samla många svenskar under sin fana.

Ehuru Silverhill-kolonien är ännu helt ung, har många små trevliga och äfvea större och finare hem blivit uppförda. Om detta varit möjligt på endast ett par år, hvilka förbättringar kunna då icke med skäl förväntas några år häråfter?

Med hvarje månad få vi glädjen jälsa nya familjer, som slå ned sina bopålar ibland oss. Många nya hus komma i år att byggas, både i staden oh omkring landet.

Tvänne pastorer hafva redan bosatt sig i Silverhill och flera, som redan köpt land, ämna snart att flytta ned.

Den, som för sin hälsa behöver ett bildare klimat eller tröttnat på det trånga och kvalmiga stadslifvet, och som önskar en lugn och hemtreflig plats för sin familj, torde få söka länge innan ett i alla hänseenden så lämpligt ställe som Silverhill kan finnas.

Här bland nyktre och idoge landsmän, som bygga sig vackra hem, inneslutna med tiden uti sköna trädgårdar, der icke blott våra i Norden vanlige, utan ock en mängd semi-tropiska frukter och växter kunna oldas – här borde den, som älskar naturen och ett oberoende lif, lätteligen kunna bereda sig sin idealiska ”lilla vrå” i skogen. Landsökare göra väl i att besöka Silverhill innan de köpa land på annat håll.

Where swedes are settling, neat and comfortable houses are generally built. People believe in making the home as nice as possible in all aspects.

But churches and school buildings are also among the first to be built. A society, where information and god worshipping would not be highly prioritized, would not collect many Swedes under its banner/flag.

Although the Silverhill colony is still quite young, many small nice and even bigger and nicer houses have been built. If all this was possible in only a few years, what improvements could you not reasonably expect within a few years?

With every month we get the joy of greeting new families, who put down their building poles among us. Many new houses will be built this year, both in town and around the country side.

Two pastors have already settled in Silverhill and others, who already bought land, intend to soon to move down [to Silverhill].

Anyone who for their health needs a favorable climate or have gotten tired of the cramped and stuffy city life, and who wish to have a quiet and cosy place for their family, would have to search long before finding such a -in all aspects- appropriate place as Silverhill.

Here, among sober and industrious countrymen, who build their beautiful homes, enclosed with time in beautiful gardens, where not only in Norden¹ ordinary, but also a variety of semi-tropical fruits and plants can grow – here ought thee, who love nature and an independent life, easily be able to settle his ideal “little spot” in the woods. Land seekers do well in visiting Silverhill before buying land elsewhere.

¹ Norden consists of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.