

SILVERHILL NEWS

Published monthly

by the SVEA LAND COLONY

-i-

SILVERHILL-COLONY'S INTEREST

Given free [of charge]

”Då en man uppnått 45 år bör han skjutas”

Dessa hjertlösa ord utgjorde helt nydligen rubriken till en artikel synlig i en av Chicagos morgontidningar. Tidningen återgav orden såsom uttalade dagen förut vid ett av en arbetareförening hållet möte. Anledningen till det hemska uttrycket, som talaren hade använt, uppgavs vara den, att vid de stora verkstäder och järnvägsbolag i landet, det numera synes ganska svårt för en man, som uppnått 45 år, att erhålla syselsättning. Dessa känslolösa koporationer, heter det, betrakta arbetaren blott som en maskin. Det är till deras fördel att endast skaffa sig nya och starka maskiner. De slitna och snart för arbetet oduliga anse de, från affärsmessig sida sett, en ren förlust att bebörda sig med.

Att påståendet ej alldeles blivit gripet ut luften utan i många fall är grundat på verklig fakta, kan icke förnekas. Samma tidning återgav vittnesbörd från män, som haft svårt att få arbete, enär de uppnått den beramade tidsbegränsningen. Somliga, vars hår började bli gråsprängt, färgade det samt sökte på annat vis föryngra sitt utseende innan de vågade visa sig för någon arbetsgivare.

Att en man redan vid 45 år skall befinnas sig så som en kasserad maskin, utdömd till skräphögen, måste verka nesläende på vem som helst.

En viss person, som arbetar på en mycket stor verkstad, yttrade här om dagen: ”Jag är alldeles uttröttad på fabriken qvalmiga luft. Det är som vore jag i ett fängelse hela dagen. Jag önskar skaffa mig ett stycke land och få mig ett lantligt hem på gamla dagar.”

Vi tro oss gifva hantverkaren ett gott råd då vi säga: Köp ett stycke land och spara sedan pengar för ett hem innan ”fyrtionfemman” kommer, och bli så fall oberoende av alla koporationer och verkstäder i världen.

Vi inbjuda våra landsmän att undersöka Silverhill såsom ett lämpligt ställe för ett framtida hem. Dess milda klimat och friska havsvindar, blandade med furuskogens barrdoft, tjärnar såsom ett livselexir att förlänga mångas liv. Ni gör väl i att resa ned och själv se den framåtskridande Silverhill-kolonin.

”When a man reached 45, he ought to be shot”

These heartless words recently were the headline in one of Chicago’s morning papers. The newspaper quoted the words as told the day before at a workers union meeting. The reason for the awful expression that the speaker had stated, was told to be that at the great workshops and railway companies in the country, it now seems quite difficult for a man who had reached 45 years of age to obtain occupation. These callous corporations, it is said, consider the worker as a mere machine. It is to their advantage to only gain new and powerful machines. The worn and soon for the work useless is considered, from the employer’s side of view, a pure loss to associate with.

That the claim is not just taken out of thin air but in many cases are based on real facts, cannot be denied. The same newspaper recounted testimony from men who have had difficulty finding work, since they reached the mentioned age limit. Some, whose hair was becoming grizzled, dyed it and searched for other ways to rejuvenate their appearance before they dared show themselves to any employer.

That a man already at age 45 should be found as being a discarded machine, condemned to the trash bin, must seem dishearten to anyone.

A certain person who works on a very large workshop, said the other day: “I’m completely exhausted from the factory’s stuffy air. It is as though I were in a prison all day. I want to get a piece of land and get me a rural home when I get old.”

We believe we give the artisan a good advice when we say: Buy a piece of land and then save money for a home before “the forty five” arrives, and become independent from all corporations and factories in the world.

We invite our fellow countrymen to explore Silverhill as a suitable location for a future home. Its mild climate and fresh sea breezes, mixed with pine forest pine scent, works as a life elixir to prolong the lives of many. You do well to travel down and see the progress of the Silverhill Colony.