

Dyre broder E. Wingren. Guds frid! Efter att ha tillbringat nära fyra månader i natursköna Silverhill, känner jag mig manad att med redaktionens tillåtelse säga något såväl om resan, som om min vistelse därstädes.

Den 18 sistlidne mars anträdde resan från Chicago i sällskap med åtskilliga landsökare och Mr. C. A. Valentin, Svea Land Colonys "Excursion manager." Han är alltid glad och vänlig, ständigt påpassig och omtänksam för sällskapets bästa.

En sådan resa är vederkvickande för den som i många år bott i en av nordens större städer, där luften är både kvalmig, fuktig och kylig. Man får under en sådan resa se mycket av Guds härliga skapelser, i synnerhet sommaren, då naturen står i högtidsdräkt.

Tåget ilar med snabbhet ut över Illinois bördiga slätter, där den arbetsamme lantmannen årligen inbärgar gyllene skördar till lön för sin möda. Snart förändras dock den alltid skiftande panoraman. Tåget som förut brusat fram över den, som det syntes, ändlösa slätten, rullar nu in på ett vilt, storslaget område. O vilken tjugande syn som här ter sig för ögat. Om jag blott hade, en poets snille och begåvning skulle jag försöka att beskriva denna härliga naturs storhet, men måste nu nöja mig med att säga att tåget syntes hoppa från höjd till höjd, likt en "Råbock"; än går det genom en djup skärning, där man blott klippor å ömse sidor, än högre än trädtopparna och än letar det sig fram på bergets sidor. Skådar man ut genom kupéens fönster, så är där bråddjup på bråddjup på båda sidorna. Men snart lämnar man denna pittoreska tavla.

Dear brother E. Wingren. God's peace! After spending nearly four months in a scenic Silverhill, I feel compelled to with editorial permission say something both about the trip, as if my stay there.

On the 18 of last March the journey begun from Chicago in the company of several land seekers and Mr. C. A. Valentin, Svea Land Colony's "Excursion manager." He's always happy and friendly, constantly assisting and caring for the traveller's best.

Such a trip is refreshing for those who for many years lived in one of the Nordic major cities, where the air is sultry, damp and chilly. You get during such a trip see much of God's beautiful creations, under especially summer, when nature is in full dress.

The train rushes rapidity out among Illinois fertile plains, where the industrious same rural man has annually gathered golden harvests to reward for their efforts. However, soon changes the ever-changing panoramas. The train which previously passed, as it seemed, endless plains, now rolls into a wild, magnificent area. Oh what a bewitching sight this appears to the eye. If only I had the mind and talent of a poet, I would try to describe this lovely nature's grandeur, but must now content myself with saying that the train seemed to jump from height to height, like a "Roebuck"; still it goes through a deep cutting, where you only see rocks on both sides, even higher than treetops and still it finds its way on the mountain sides. If one looks out the compartment windows, there is precipitous and precipice on both sides. But soon one leaves this picturesque painting.

På en jättebro glider tåget över den majestätiska Ohiofloden och genom åtskilliga kärr och moras föras vi vidare fram genom staterna Kentucky och Tennessee. Snart är vi i Mississippi, där det ena bomullsfältet avlöser det andra. Vidare reser vi genom en del av Alabama till Mobile. Där lämnar vi ånghästen för att efter intagen middag fortsätta färden till Daphne. Här lämnar vi även detta moderna fortskaffningsmedel bakom oss, och gör oss tillgodo våra fäders uråldriga sätt att färdas från plats till plats, hästskjuts, som välvilliga landsmän här ställt till vårt förfogande. Snart är vi i Silverhill. Här står kvällsvarsbordet dukat liksom väntade det gäster, och med av resan skärpt aptit göra vi heder åt anrättningen. Efter en natts uppfriskande vilande begav jag mig ut för att se, ja, för att se vad som åstadkommit sedan jag för tre år sedan besökte platsen. Överallt mötte jag nya och för mig obekanta ansikten. Detta vittnade om att kolonin vuxit betydligt. Även många nya och trevliga hus mötte mitt öga. Dessutom fann jag ett splitter nytt sågverk i skogen, där Silverhills stora "furor" förvandlats till byggnadsvirke av alla slag. Allt detta är en fördel för våra flitiga och idoga landsmän, som bosatt sig i detta trevliga samhälle.

Att kolonin i Mr. Oscar Johnson har en både duglig och driftig föreståndare, därom vittnar ej allenast sågverken, utan jämväl många andra förbättringar, som vidtagits. Att våra landsmän är flitiga jordbrukare, det ser man genast, ty de sitta ej på verandan med korslagda armar rökande sin pipa, såsom befolkningen i södern ofta gör, utan de är uppe i "arlar morgonstund", ty de tro "att morgonstund har guld i mun".

On a giant bridge the train glides over the majestic Ohio River and through numerous swamps and morasses we are brought further forward through the states Kentucky and Tennessee. Soon we will be in Mississippi, where one cotton field follows the other. Furthermore we travel through part of Alabama to Mobile. There we leave the steam-horse to, after having dinner, continue the journey to Daphne. Here we leave also this modern conveyances behind us, and makes us assimilate our fathers' ancient way of traveling from place to place, horse drawn carriages, that benevolent countrymen made available to us. Soon we are in Silverhill. Here is the supper table set as the guests waited, and with the trip sharpened appetite we honor the dish. After a night's refreshing rest, I went out to see, well, to see what was accomplished since I three years ago visited the place. Everywhere I met, for me, new and unfamiliar faces. This testified that the colony has grown significantly. Also many new and nice houses met my eye. In addition, I found a brand new sawmill in the forest, where Silverhill's big "pines" turned into lumber of all kinds. All of this is an advantage for our diligent and industrious countrymen who settled in this pleasant community.

That the colony in Mr. Oscar Johnson have both a capable and energetic superintendent, is evidenced not only by the sawmills, but also many other improvements, which have been made. That our countrymen are industrious farmers, you see right away, for they sit not on the porch with arms folded, smoking their pipes, as the population in the South often do, but they're up in the "early morning" because they believe "the early morning has gold in the mouth"¹.

¹ Swedish expression, meaning the morning hours are worth gold, or anyone who gets up early get much work done. Equivalent to "The early bird catches the worm."